

NIEUWSBRIEF december 2022

Jaargang 2, nummer 4

Luchtvaartmonument de ballonzuil



Op 18 januari 1871 landde een (gas)ballon op de heidevelden ten noorden van Merselo. De ballon was opgestegen in Parijs. In die tijd werd Parijs belegerd door de Pruisische troepen en was afgesloten van de buitenwereld. Door het oplaten van luchtballonnen kon contact worden gehouden met het niet-bezette gedeelte van Frankrijk. Een van deze ballonnen kwam echter in een hogere luchtlag terecht en dreef daardoor in noordoostelijke richting. Het vervolg kennen we.....

Het bovenstaande tekst werd het bericht ter gelegenheid van de 150-jarige herdenking van de Ballonlanding aangekondigd.

Dat dit persbericht iets teweeg heeft gebracht bij velen bewees wel de opkomst voor de tentoonstelling op beide dagen in de Loods van het Anker, ruim 300 bezoekers hebben de tentoonstelling bezocht die met name uit archiefstukken en artikelen bestond van ballonvaarder Hans van Hoesel, verzamelaar van spullen van postballonnen.

Ook erg veel belangstelling was er tijdens de feestelijke herdenking op zondag 23 oktober bij de Ballonzuil in Merselo. Vele (oud) Merselonaren en belangstellenden waren naar de ballonzuil gekomen om deze mijlpaal mee te

vieren. De fanfare van Merselo zorgde voor muzikale begeleiding. Na een woordje van voorzitter Henk Wismans van 't Raokeliezer en John van Dijck van de dorpsraad was het woord aan Wethouder de Schrijver. Ondertussen kwam Madame Marie Antoinette naar voren, gekleed in fraaie feestelijke kledij van vroeger jaren om het nieuwe informatiebord aan te reiken, dat door voorzitter en wethouder werd vastgeschroefd.



Middels QR code op het bord kan nu op locatie alles gelezen worden over de ballonzuil. De fanfare liet nog prachtige klanken horen en na het openen van flessen champagne, gebruikelijk bij het landen van een ballonvaart, werd de feestelijkheid beëindigd.

Inmiddels werd het in de Loods drukker en kwamen veel mensen kijken naar de tentoongestelde documenten en artikelen en werd er flink gepraat met elkaar. Een fijne middag die afgesloten werd door het trekken van een lot voor een gratis ballonvaart. Nummer 305 was het winnende nummer en als het weer het toelaat zal Toon Millen in de luchtballon de lucht in gaan.

Wij wensen Toon veel plezier tijdens deze vaart. Mooie bijkomstigheid is dat er van bovenstaand bord (zie foto) een bank gemaakt wordt, dit bord wordt de rugleuning van de bank. Aan de Beekweg komt nog een verwijzing naar het "Eerste luchtvaartmonument De Ballonzuil". Merselo heeft het eerste luchtvaartmonument van Nederland en daar mogen we best trots op zijn.

Het boekje ontsnapt per Ballon, geschreven door Monique van der Zanden over ballonvaart vanuit Frankrijk, is te koop bij de molen in Merselo

Project school / onderwijs Merselo

Het hoofd van de school, meester Eijssen, overleed op jonge leeftijd ten gevolge van een longontsteking. Een ziekte die toen maar moeilijk behandelbaar was. Merselo was hier kapot van en ook Mien Arts had het hier erg moeilijk mee. Zij schreef onderstaand gedicht wat uiting gaf aan haar gevoelens.

Meester Eijssen:

**Toen geej uw jonge lève, most teruggève an den Hier,
dat vond gans Mersele errig, en mennigién den ging tekier.
Helaas ow achtste kiendje, hedde nie mer meuge zien,
mer Henriëtje is ow gaauw gevolgd, zeej woij beej vader zien.**

**Weej moge toen wat zinge, as kiender aan ow graf,
van rust in vrede, lieve meester, en toen nor huus op ennen draf.**

**Geej wôt een hiële lieve mins, dat zulle weej noëit vergète,
mer ow vrouw en ow kiender, han ut meste verdriet,
went vader was doëd en dat vergette toch niet.**

O.a. deze indrukwekkende reactie kregen we op onze oproep in de vorige nieuwsbrief. Heeft u nog herinneringen aan uw schooltijd in Merselo? Laat het ons weten. En wie weet vindt u uw verhaal terug in het boekje dat we willen maken over de historie van de school in Merselo. Ook schoolfoto's zijn van harte welkom. Reageren naar: wisma050@planet.nl

Cowboys van de Peel

Ergens in de Franse tijd (1794-1814) zijn een paar eenvoudige boeren uit Venray met hun



slachtrijpe schapen naar Parijs getrokken om ze daar te verkopen. Uit dit avontuur is vervolgens in de 19e eeuw een handelsorganisatie ontstaan die spoedig een groot stuk van Europa omspande, doordrong tot Rusland en kooplieden uitzond naar de pampa's van Argentinië. In museum De Locht is op 23 november een tentoonstelling geopend "Cowboys van de Peel". Deze tentoonstelling is een coproductie van het Peelmuseum uit America, Stichting Loobek uit Merselo en het Openluchtmuseum De Locht. De tentoonstelling laat zien hoe de Peel er uit zag en gebruik werd in de 19e en begin 20e eeuw. Daarna wordt het verhaal verteld van de boeren uit Venray en de regio die handelden in schapen en de Grote Schaapscompagnie vormden. Tenslotte wordt er aandacht besteed aan de herder die in 1993 opnieuw met een kudde schapen naar Parijs is gelopen.

Na de 23e kan iedereen de tentoonstelling gaan bekijken in De Locht. In de winter is De Locht echter alleen geopend op woensdag en in het weekend.

't Raakeliezer heeft een excursie met gids geregeld naar de tentoonstelling en wel op woensdagmiddag 18 januari. Nadere informatie volgt maar men kan zich al opgeven bij Wilma Zegers wilmazegers70@gmail.com

Wie wònt wòr of het wòr gewònd ien Mèrsele

Iedereen kent het boek wel welke door Mien Kessels, Anny van de Heuvel, Dré van de Venne en Jo Eijssen gemaakt is over alle huizen in Merselo en hun bewoners. Inmiddels is er zelfs weer een herdruk geweest van dit, 536 pagina's tellende, waardevolle boek. Voor info hierover mienkessels@hotmail.com of 0478 546290



Uiteraard zal dit boek niet volledig zijn en mogelijk staan er zelfs onjuistheden in. Geef dit even door zodat dit in een eventueel nieuwe druk aangepast kan worden.

Dat zo'n boek niet actueel blijft zal iedereen snappen. Er komen nieuwe mensen wonen, anderen verhuizen, er wordt nieuwbouw gepleegd enz.

Inmiddels heeft 't Raokeliezer een werkgroep gevormd die zich bezig gaat houden met het actualiseren. Deze groep bestaat uit de volgende personen: Cees van den Heuvel, Edwin van de Merckt en Jan Verhoeven. Uiteraard staan zij in nauw contact met Mien Kessels.

Deze groep is erg enthousiast en een afgevaardigde kan zomaar bij "nieuwe" bewoners aan de deur staan met de vraag om, bij een nieuw gebouwd huis, een foto te mogen maken en de vraag wie er nu wonen. Als men om privacy redenen de gevraagde gegevens niet kenbaar wil maken, dan wordt dat gerespecteerd.

Contactpersoon: Cees van den Heuvel: heuvelsmb@live.nl of 0653732466



Kerststal bij Cees

Tijdens de komende feestdagen kunt u naast de traditionele kerststal in de Kerk ook een bezoek brengen aan de kerststal bij Cees van den Heuvel.



Cees heeft een uitgebreide verzameling van kerststalletjes, een Jozef en een Maria beeld, houten beelden, gipsbeelden, Lourdes beelden, een kinderaltaar en nog veel meer.



Allemaal zeer de moeite waard om te gaan zien. De kerststal is vanaf 1^e Kerstdag twee weken lang elke dag open van 9.00-18.00 uur. U kunt vrij de kerststal bezoeken.

Rabo Clubsupport

Op zondag 16 oktober heeft 't Raakeliezer uit handen van Rabo medewerkster en oud-Merselonaar Petri Kessels een mooie check van 277,33 euro ontvangen. Dat is het resultaat van de Raboactie waarbij leden hun favoriete club financieel kunnen steunen door het uitbrengen van stemmen. Het bedrag heeft een mooie bestemming gekregen bij het opzetten van de tentoonstelling over de postballonvaart. Zie elders in deze nieuwsbrief. De check werd toepasselijk overhandigd bij de ballonzuil.



Ook u bent van harte welkom om mee te doen met en bij 't Raakeliezer. Dit kan door voor slechts 10 euro/jaar lid/donateur te worden. Vul hiervoor onderstaande strook in.

*'t
Raakeliezer
wenst u
allen

Fijne
Kerstdagen
en

een gezond
2023*



Ik meld mij aan als lid/donateur van 't Raakeliezer:

Naam: _____

Adres: _____

Postcode: _____ **Woonplaats:** _____

Emailadres: _____ **Telefoon:** _____

Deze strook inleveren bij Wilma Zegers, Weth. Pubbenstraat 21, 5815 AK Merselo
Opgeven per mail kan ook: wilmazegers70@gmail.com