



NIEUWSBRIEF november 2021

Jaargang 1, nummer 4

Jan Michels Erevoorzitter

Tijdens onze jaarvergadering op 6 oktober jongleden hebben we afscheid genomen van Jan Michels als voorzitter. Vanwege corona was dat nu pas mogelijk. Jan heeft het voorzitterschap al op 25 mei 2020 overgedragen aan Henk Wismans. Vanwege zijn enorme verdiensten voor 't Raakeliezer heeft het bestuur Jan benoemd tot Erevoorzitter.



De lange lijst van werkzaamheden die Jan heeft gedaan voor 't Raakeliezer is indrukwekkend. Van mede oprichter in 2004 tot 16 jaar voorzitterschap. Van werken in de kas bij Jac Jacobs tot het maken van de kalender. Van het inrichten van de Schop tot het blootleggen van het NAD kamp Endepoel. En in het afgelopen jaar heeft Jan zich nog verdienstelijk gemaakt als studentenbegeleider van studenten, van

Saxion hogeschool uit Enschede, die een afstudeerproject hadden op het arbeidskamp Endepoel. Vaak onder lastige omstandigheden vanwege corona. Voor een bespreking in Teams draait Jan zijn hand niet meer om. We zijn daarom ook erg verheugd dat Jan zich, als



adviseur van het bestuur, blijft inzetten voor 't Raakeliezer. Jan bedankt en hopelijk kunnen we samen nog veel Raakelen in de geschiedenis van Mèrsele.

Tijdens de vergadering werden ook Mien Kessels (voor het inbinden van de Krentjes) en Oda van de Venne en Gonny Franssen (voor het bijhouden van de knipselkrant) in de bloemetjes gezet.



Veel belangstelling voor NAD kamp

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen hoe de ontwikkeling rond het arbeidskamp Endepoel verlopen. Vooral de werkzaamheden ter plekke en het afstudeerproject van de Saxion studenten waren toen actueel. De laatste maanden zijn we vooral druk geweest met de belangstelling van buitenaf voor het kamp. In het kader van de maand van de geschiedenis zijn we gevraagd om een kleine



expositie op te zetten in het Venray museum. Daar is ook de expositie "Venray, herrezen uit het puin". In overleg met het museum is de



expositie van NAD kamp verlengt tot en met 9 januari 2022. Naast regionale media zoals omroep Venlo, omroep Venray, Dagblad de Limburger en Peel en Maas is er ook landelijke belangstelling. Recentelijk melden zich ook de landelijke organisatie van "de maand van de geschiedenis" en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Op 23 oktober hebben we een rondleiding georganiseerd voor belangstellenden. We mochten daar een erg geïnteresseerde groep

mensen ontvangen. Tijdens deze rondleiding werden opnamen gemaakt door omroep



Venray. Het resultaat is te zien op onderstaande link.

<https://www.facebook.com/omroep.venray/>

Tenslotte is ons gevraagd om in de winterperiode een lezing te verzorgen voor een lokale KBO afdeling.

Natuurlijk zijn we blij met de grote belangstelling en het geeft ook veel voldoening, maar tegelijkertijd legt dit een grote druk op een paar mensen die nauw betrokken zijn bij dit project. En het belemmert ook de voortgang van zaken die we nog willen doen. Zoals het verzamelen en op website plaatsen van informatie, het plaatsen van infoborden en een begin maken met het realiseren van de toegangspoort. We gaan ervan uit dat we daar de komende periode, samen met de gemeente, de archeologische werkgroep en het toeristisch platform, hier wat meer tijd voor gaan krijgen.

'Den Hersen Hoef'

We hebben een vraag gekregen van historicus Rien van den Brand. Hij is op zoek naar een foto van de verpachte kloosterboerderij "den Hersen Hoef" onder Merselo die rond 1800 in bezit was van het klooster Jerusalem in Venray. Hij wil graag een afbeelding voor een boek dat hij aan het schrijven is.

Wie weet waar 'Den Hersen Hoef' was en of er nog iets van te vinden is?

Reageren: wilmazegers70@gmail.com

Ballonzuil (Bron: Peel en Maas)

Op 18 januari 1871 landde een ballon op de heidevelden ten noorden van Merselo. De ballon was opgestegen in Parijs. In die tijd (tijdens de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871) werd Parijs belegerd door de Pruisische



troepen en was afgesloten van de buitenwereld. Door het oplaten van luchtballonnen kon contact worden gehouden met het niet-bezette gedeelte van Frankrijk. In een van deze ballonnen zaten drie Fransen die Parijs ontvlucht waren. Het trio bestond uit iemand van de arrondissementsrechtbank, een commissionair voor de veehandel en een ingenieur. Aan boord had men geheime correspondentie voor de Franse regering, die naar Bordeaux was gevlucht. Verder 150 kilo brieven en pakketten, 3 postduiven en 4 flessen wijn. De ballon was in het nachtelijk duister opgestegen in Parijs. Maar de ballon raakte op zo'n drie kilometer hoogte helemaal uit koers. In plaats van naar het zuidwesten, dreef de ballon af in noordoostelijke richting. Zo'n vijfhonderd kilometer verderop vond in Merselo een noodlanding plaats.

Het was hartje winter en de grond was bevroren, waardoor het uitgeworpen anker geen grip kreeg op de akkers. Met vereende krachten lukte het enkele Merselonaren om de ballon een halt toe te roepen. Waarbij ze nog tientallen meters werden meegesleurd. Volgens de overlevering verrichtten de boeren

Martinus Franssen en Mathijs Michels daarbij een heldendaad.

Met het angstzweet op het gezicht stapten de drie Parijzenaren uit de gevlochten mand. Enkele Merselonaren sloegen van schrik op de vlucht. Mathijs Michels niet. Hij was nieuwsgierig en stond vooraan. Toen de kleppen werden geopend om het gas te laten ontsnappen, stak Michels zijn hoofd erin en hij viel flauw. De Fransen besprenkelden zijn hoofd en gaven hem een drankje, waarna



Michels weer bij zijn positieven kwam. Ook rector Schacks spoedde zich naar de landingsplaats. Hij sprak Frans en knoopte een gesprek aan met de drie vreemde gasten. Hij nodigde ze bij hem thuis uit voor een ontbijt. Mathijs Michels stelde paard en wagen beschikbaar, waarmee de Fransen nog dezelfde dag met hun opgevouwen ballon naar het treinstation Horst-Sevenum werden gebracht. Er werd nog vele jaren over deze bijzondere gebeurtenis nagepraat.

Toch duurde het 25 jaar voordat de gedenksteen er kwam. Om de merkwaardige landing van de luchtballon niet voor het nageslacht verloren te laten gaan. De avond voor de onthulling op 18 januari 1896 streek er een grote Franse delegatie in Venray neer.

Naast een gemeenteraadslid van Parijs waren ook twee van de drie ballonvaarders van de partij. Ook kwamen veel verslaggevers van Franse kranten naar Venray. Ze werden opgevangen in hotel De Zwaan aan de Grote Markt. De Fransen werden 's ochtends eerst op het gemeentehuis ontvangen door burgemeester Joseph Esser. Daarna was er een receptie, waarbij alle Venrayse notabelen aanwezig waren. Fanfare Euterpe speelde



afwisselend het Wilhelmus en de Marseillaise. Met een tiental koetsen begaf het gezelschap zich daarna naar de landingsplaats aan Rozendaal, waar het monument van de ballonzuil werd onthuld.

Expositie

In het weekend van 16 en 17 januari 2022 willen we de landing, 150+1 jaar geleden, herdenken met een grote expositie in de loods bij zaal 't Anker. Samen met Hans van Hoesel, fervent verzamelaar van alles wat met ballonvaart te maken heeft, gaan we een unieke tentoonstelling opzetten. Met onder anderen originele brieven die met de ballon in 1871 in Merselo zijn geland. Meer informatie volgt later.

Wilt u deze Nieuwsbrief voortaan ook ontvangen?

Even een berichtje naar:

wilmazegers70@gmail.com

Website: Raokeliezer.nl

Op de jaarvergadering van 6 oktober hebben we een kleine presentatie gehouden van onze nieuwe website. De eerste indruk was zeer positief. De indeling zorgt ervoor dat de site erg gebruiksvriendelijk is geworden. Voordat de site echt online gaat moeten we nog even aan de slag om hem te vullen met informatie. Zolang is de site nog onbereikbaar. Hopelijk kunnen we binnenkort het sein geven dat hij voor iedereen toegankelijk is.



Layout van de site

School/onderwijs in Merselo

In het kader van de aanstaande verhuizing van de basisschool "De Lier" naar de gemeenschappelijke accommodatie bij het sportpark wil 't Raokeliezer de historie van de school en het onderwijs in Merselo in beeld brengen. We hebben al enkele uren doorgebracht in het archief in Venray en hebben al aardig wat leuke dingen gevonden. Maar dat zijn de feiten en de getallen. We zijn daarnaast op zoek naar uw verhalen en herinneringen. Ook deze kunnen een beeld geven hoe het onderwijs vroeger was en beleefd werd.

Oproep

Wij roepen u op om uw herinneringen met ons te delen **EN** op zoek te gaan naar oude en recente foto's van uw schoolperiode.

Donateur worden van

't Raokeliezer?

Dit jaar ontvangen kopers van de kalender ook onze nieuwsbrief. Een mooie manier om kennis te maken met 't Raokeliezer en te zien waarmee we ons zoal bezighouden.

't Raokeliezer ontvangt geen subsidie. Voor projecten is het mogelijk om kleine bedragen te ontvangen. Daarom moeten we zelf zorgen dat we voldoende middelen bij elkaar krijgen om e.e.a. te bekostigen. Vooral onze toekomstige huisvesting in het nieuwe Hoek/Lier gebouw vraagt de nodige aandacht. Met de opbrengst van o.a. onze kalender hopen we ook in de toekomst de huisvesting te kunnen bekostigen. Donaties en giften blijven echter altijd welkom.

Voor slechts 10 euro per jaar bent u donateur van 't Raokeliezer. U ondersteunt daarmee onze activiteiten en raokelt mee in de geschiedenis van Merselo. Minstens zo belangrijk vinden we het creëren van betrokkenheid met de historie van ons dorp en onze omgeving. Wij nodigen u regelmatig uit om mee te denken over onze activiteiten. U kunt deelnemen in de verschillende werkgroepen op continubasis of op projectbasis. Hopelijk mogen we u binnenkort begroeten. Vul hiervoor onderstaande opgavestroom in. Tot ziens.



't Raokeliezer wenst
iedereen
Fijne Kerstdagen en
een gezond 2022.



Ik meld mij aan als donateur van 't Raokeliezer:

Naam: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

Emailadres: _____ Telefoon: _____

Deze strook inleveren bij Wilma Zegers, Weth. Pubbenstraat 21, 5815 AK Merselo
Opgeven per mail kan ook: wilmazegers70@gmail.com

